

Altijd meer

Altijd meer aanbidding, altijd meer vertrouwen;
Eindeloos U toegewijd,
Heer, louter van U houden.

Altijd meer van Jezus, altijd meer onthulling
Van Zijn wezen in mijn hart.
O Geest, bewerk vervulling!

Altijd meer volharding, altijd meer versterking.
Want Uw kracht wordt juist volbracht
In zwakheid en beperking.

Altijd meer gehoorzaam, altijd meer bereidheid,
Vreze en vrijmoedigheid,
Meer heiliging, meer vrijheid.

Altijd meer bevruchting, altijd meer vergroeiing
Met Uw Woord en in gebed.
O Here, blijf mij snoeien!

Altijd meer verwachting, meer, van Uw verschijning,
Van de dag dat U de dood
Voor eeuwig doet verdwijnen.