

Kom bij ons wonen

Heer, sla Uw tent op bij de mensen,
Dat Uw gerechtigheid regeert.
Te lang al heersen er de slechten.
Vernieuw Uw schepping; kom, daal neer!
Immanuël, kom bij ons wonen,
Die zijn gereinigd in Uw bloed,
En Uw gelijkenis vertonen;
Vestig Uw Koninkrijk voorgoed!

Vertroost, genees en droog de tranen
Van wie geloven in Uw Woord.
En tref de trotsen en verwaanden.
Verdruk verdrukkers in Uw toorn.
O, Zoon van God, kom bij ons wonen,
Die U gekocht heeft met Uw bloed,
Die, door Uw Geest geleid, als zonen
met U beërven 't eeuwig goed.

Werp in de poel van vuur en zwavel
Het beest, de satan en de dood.
Zet Uw geredden aan Uw tafel;
Ja, laat hen delen in Uw troon!
O, Lam van God, kom bij ons wonen,
Die overwonnen door Uw bloed,
Door ons getuigenis gesproken:
Het Koningschap behoort U toe!

En sla Uw sikkel in het koren.
De maat is vol, de oogst is rijp.
Doe Uw rechtvaardig oordeel horen,
Dat bokken van de schapen scheidt.
Kom, Leeuw van Juda, bij ons wonen,
Die, dankbaar pleitend op Uw bloed,
U prijzend, onze levenskronen
In eerbied werpen aan Uw voet.

Waarmee bent U te vergelijken?
Een held, gestorven aan het hout?
– O, aanstoot, dwaasheid, niet te rijmen! –
De kracht van God tot ons behoud!
Heer Jezus kom, kom bij ons wonen,
Die U dan zien zoals U bent,
Uw liefde hopen te belonen,
U eeuwig dienend in Uw tent.