

Overwinning

Verlokking, lust, verleiding,

Zij loeren op mijn ziel.

De ganse dag klinkt hoongelach: — *Ps. 42:11*

“Waar is uw God? U viel!”

Ik wijs omhoog en antwoord,

Gereinigd in Uw bloed:

“Vraag Jezus, of Hij stierf voor mij!”

De aanklacht zwijgt. Hij móet.

Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen. — Ps. 16:8

Omdat Hij staat aan mijn rechterhand

Wankel ik niet,

Wankel ik niet. (2x)

Van dwalingen verborgen — *Ps. 19:13*

– Wie merkt ze? – spreek mij vrij!

Mijn zorg is meer hoe ik U dien

In liefde, Here, blij.

Waarom zou ik anders leven,

Als het niet is voor U?

Het doel is Uw verheerlijking,

En daarom zing ik nu:

Een vijand, sluw, onzichtbaar,

Schiet vurige pijlen af:

Misleiding, zorgen, angst en druk.

Och Here, schut mijn hart!

Uw Geest alleen moet branden,

Mijn God, verterend vuur!

Zo houd ik stand, de overhand,

Tot het bevrijdingsuur.