

Uw Naam

Uw Naam is Gezalfde, Heer,
Uw Naam is de Mensenzoon
U koos te wonen in het vlees,
U bond de boze en verrees.
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede:
Uw weg, door het kruis.

Uw Naam is de Heilige God.
Uw Naam is Almachtige God.
U raakt melaatsen, blinden aan,
U heeft de doden op doen staan.
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede:
Uw liefde, in het kruis.

Uw Naam is Rechtvaardige God.
Uw Naam is der heren HEER.
U scheldt de schuld van zonde kwijt,
U stort Uw Geest uit: heerschappij.
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede:
Uw bloed, aan het kruis.

Uw Naam is de Eeuwige God.
Uw Naam is Naijverig God.
U spreekt het Woord van leven uit:
Uw roeping tot Uw heil'ge Bruid.
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede:
Uw Woord van het kruis.