

Warmte

Heer, ik sla Uw genade als een deken om mij heen,
En ik warm mij in Uw liefde en verlossing;
'k Heb mijn rouwkleed uitgetrokken en met vreugde mij omgord,
En ik schaar mij in de reidans van verlost.

*In de kilheid van de wereld,
In mijn eigen ijzig hart
Brandt de fakkel van 't getuigenis van Jezus.*

Zie, de oude mens gekruisigd; 'k heb met Christus mij bekleed,
Met het Woord der waarheid in mijn hart geschreven.
Zo verander ik voortdurend, naar ik wandel in de Geest,
En van heerlijkheid tot heerlijkheid gedreven.

*In de leugen van de wereld,
In mijn eigen valse hart
Brandt de fakkel van 't getuigenis van Jezus.*

Ik verblijd mij in U, Heiland: hoe de klederen des heils,
En de mantel der gerechtigheid mij passen!
Zie, ik tooi m' in smet'loos linnen, daden van rechtvaardigheid,
Met Uw kostbaar bloed geheiligd en gewassen.

*In het duister van de wereld,
In mijn eigen donk're hart
Brandt de fakkel van 't getuigenis van Jezus.*

Heer, U heeft mij met Uw goedheid en barmhartigheid gekroond;
Mijn geloof als goud, door lijden heen, gelouterd;
De verlovingsring, de hope, is de Geest die in mij woont,
Wekt mijn liefde, onvoorwaardelijk vertrouwen.

*In de dwaasheid van de wereld,
In mijn eigen zwakke hart
Klinkt de kracht van "Jezus Christus, die gekruisigd".*

Met Uw hele wapenrusting sta ik stevig in de strijd,
In de schaduw van Uw vleugels mag ik schuilen,
In gebed met U verbonden, in volharding, tot de tijd
Dat ik 't vlees voor eeuwig leven mag verruilen.

*In de wreedheid van de wereld,
In mijn eigen harde hart
Brandt de fakkel van 't getuigenis van Jezus.*

Ik prijs Uw naam.