

Mijn genade is je genoeg

Blijven vragen onbeantwoord over ziekte, pijn en leed,
Is het lot niet te verklaren met wat jou rechtvaardig leek?
Dan zegt Jezus, die, onschuldig, voor de mens het kruis verdroeg,
– Met het diepste leed is Hij vertrouwd –: “Mijn genade is je genoeg.
Mijn genade is je genoeg.”

Lijkt je leven nog onheilig, onvoldoende toegewijd,
Geen getuigenis, geen glorie van een hemels Koninkrijk?
Dan zegt Jezus, die, als stervend zaad, oneindig vruchten droeg:
“Waar Ik ben, daar zal mijn dienaar zijn ... Mijn genade is je genoeg.
Mijn genade is je genoeg.”

Blijven mensen onveranderd, onverschillig voor Gods Woord,
Lijkt de last te zwaar, alsof God het gebed maar niet verhoort?
Dan zegt Jezus, die als Koning heerst, de duist're macht versloeg,
Die de Trooster zond en spoedig komt: “Mijn genade is je genoeg.
Mijn genade is je genoeg.”